



Bezoekadres:
Oranjestraat 1a
5308 JW Aalst

Contact:
T | **0418 671666**
@ | info@school-deburcht.nl
W | www.school-deburcht.nl

Onze nieuwsbrief verschijnt elke maand en wordt verstrekt aan alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. De brief kunt u ook lezen op onze website.

Bij alle data die in deze brief genoemd worden, schrijven wij 'Deo Volente', en dat betekent: **'Als de Heere het wil en wij zijn in leven, dan zullen wij dit of dat doen.'**

Belangrijke data:

21 juli	uitwisseling t/m groep 7
22 juli	Afscheid groep 8
23 juli	Laatste schooldag

Psalmrooster:

Zie vorige nieuwsbrief

Beste ouders/verzorgers,

*De Heere zegent jou en beschermt jou,
Hij schijnt Zijn licht over je leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal Zijn vrede aan je geven.*

Nog even en dan nemen we afscheid van groep 8. Op dit moment hoor ik de liedjes van de musical regelmatig voorbijkomen. Het geeft iets aan van de laatste schoolweek. Ook zien we deze week ouders in de school om te helpen met schoonmaken; het is goed te zien waar er gepoetst is. Superfijn!

Continuurooster en hulp tijdens het overblijven

Het is goed om te zien dat de enquête door veel ouders is ingevuld. Het wordt een hele puzzel om de bezetting tijdens de lunchpauzes rond te krijgen.

We zijn echter blij met alle hulp die aangeboden is. Ik stuur zo snel mogelijk aan deze ouders een planning voor komend schooljaar.

Groepsindeling schooljaar 2021/2022

In de nieuwsbrief van juni gaf ik aan dat er drie nieuwe, ervaren leerkrachten gevonden zijn. Helaas heeft juffrouw Annemarie zich bedacht: ze heeft besloten niet naar De Burcht te komen. Hierdoor komt er een extra vacature op De Burcht. We zijn direct begonnen met de zoektocht naar een nieuwe juf of meester. Zodra hier nieuws over is, informeer ik u daarover.

Graag stellen juf Jolanda en juf Jefira zichzelf alvast voor:



Beste ouders/verzorgers,

Ik wil mij graag even voorstellen in deze nieuwsbrief. Ik ben Jolanda van der Pijl (48 jaar) en woon met mijn gezin in Almkerk.

Ik ben getrouwd met Erik en we hebben samen twee kinderen (Lieke en Niels).

In 1994 ben ik afgestudeerd aan de PABO en begonnen als leerkracht op de Eben-Haëzer in Woudrichem. Ik heb daar 27 jaar lesgegeven aan verschillende groepen van kleuters tot en met de bovenbouw.

Als inwoner van Almkerk ben ik erg betrokken en heb ik verschillende dingen gedaan. Zo ben ik 8 jaar lang bestuurslid geweest van de basisschool ('d Uylenborch) in ons dorp en ben ik daarna verder gegaan als secretaresse van de sponsorcommissie van de korfbalclub ACKC. Ik vind het leuk om mijn steentje bij te dragen aan activiteiten in het dorp (Oranjefeesten). Ook heb ik jaren in de GMR en MR gezeten voor de Eben-Haëzer.

In mijn vrije tijd geniet ik van de natuur en maak ik graag een wandeling. Ook houd ik van tuinieren en lezen. Ik kan me helemaal verliezen in een goed boek.

Na de zomervakantie ga ik op de Burcht beginnen in groep 5/6 samen met juf Ellen.

Ik heb er enorm veel zin in en kijk uit naar onze samenwerking. Als ouders en leerkracht hebben we hetzelfde doel. We willen allebei het beste voor de kinderen en daar wil ik in goede samenwerking met u/jou als ouder/verzorger voor gaan.



Beste ouders/verzorgers,

Graag stel ik me even aan u voor. Ik ben Jefira Nagel en ik ben 35 jaar oud. Sinds oktober dit jaar ben ik in Wijk en Aalburg komen wonen, samen met mijn man en drie dochters. Wij hebben hiervoor in Dongen gewoond.

Inmiddels sta ik al 11 jaar voor de klas en geef ik met veel plezier les! Een leuk weetje...Mijn basisschool tijd heb ik doorgebracht op een school in Dordrecht en heette ook De Burcht.

In mijn vrije tijd fiets en wandel ik graag. Ook zing ik veel en houd ik van piano spelen. Op zondag gaan wij naar een Christengemeente in Uitwijk. We hebben het onwijs naar ons zin in Wijk en ik kijk uit naar de nieuwe uitdaging die voor me ligt, op De Burcht.

Vriendelijke groet,

Jefira Nagel

Bij een welkom hoort in dit geval ook afscheid:

Allereerst van juf Roos:

Beste ouders/verzorgers,

In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar wil ik, voordat ik afscheid neem, u allemaal bedanken voor de afgelopen jaren op De Burcht.

Terugkijkend zijn het bijzondere jaren geweest waar ik veel heb geleerd, mooie contacten heb opgedaan en

genoten van de ontwikkeling die de kinderen hebben doorgemaakt. Ik ben God dan ook dankbaar dat Hij mij hier heeft gebracht.

De afgelopen maanden waren intensief in ons gezin, maar ik kan u melden dat Gerald mooie stappen maakt. Ook vanuit Aalst heb ik gemerkt dat mensen met ons mee hebben geleefd en dat voelt goed.

Na de zomervakantie zal ik binnen Samenwerkingsverband Driegang als ambulante begeleider aan de slag gaan.

Een nieuwe uitdaging waarin ik ook Gods leiding heb ervaren.

Ik wens u allemaal Gods kracht en liefde toe bij de opvoeding van de kinderen. Een lied dat ik veel heb geluisterd in de weken dat Gerald zo ziek was wil ik graag met jullie delen.

Ik wens jullie allemaal *een toekomst vol van hoop* toe!

Liefdevolle groeten,
Roos de Weerd-Versteeg

Een toekomst vol van hoop

*In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,*

om een toekomst vol van hoop.

*Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.*

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

*U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.*

*U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.*

https://www.youtube.com/results?search_query=toekomst+vol+van+hoop+sela

En namens juf Els:

Beste ouders/verzorgers en leerlingen van de Burcht,

Zoals u wellicht gelezen hebt in een eerdere nieuwsbrief, ga ik per 01-08-'21 vertrekken bij de Burcht. Vanaf 1 oktober 2018 heb ik met plezier als intern begeleider op de Burcht gewerkt. Daarnaast werk ik ook als intern begeleider op de Rank in Kerkwijk en heb ik een bovenschoolse taak binnen SCOB. Al met al werd deze combinatie te zwaar voor me en heb ik besloten een stapje terug te doen. Gelukkig zal juf Carola mij opvolgen als intern begeleider; ik heb haar inmiddels al veel zaken overgedragen en ik heb er alle vertrouwen in dat zij dit werk goed zal voortzetten. Bovendien zal ik haar vanuit mijn bovenschoolse taak verder inwerken en coachen.

Ik wil u hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik wens u een fijne vakantie en alle goeds toe!

Hartelijke groet, Els van der Wal

Ouders voor de MR gezocht

Het komend schooljaar willen de huidige ouders binnen de MR het stokje overdragen aan nieuwe ouders. Vindt u het interessant en leuk om mee te denken met allerlei zaken die op school thuishoren en bent u nieuwsgierig wat uw rol dan precies zou kunnen zijn? Een mailtje of belletje is dan van harte welkom: we vertellen er graag meer over.

Flyer positief opvoeden

Bij deze nieuwsbrief ziet u als bijlage een flyer over positief opvoeden.

Wie zijn er jarig?

26 juli	Floris B.	gr. 3
	Nora van O.	gr. 4/5
30 juli	Owen van der M.	gr. 4/5
31 juli	Faya B.	gr. 4/5
12 aug.	Suze K.	gr. 3
20 aug.	Brent van der B.	gr. 6
3 sept.	Laurieke van D.	gr. 7
6 sept.	Jeftha G.	gr. 0/1
	Milan K.	gr. 7
15 sept.	Fleur van B.	gr. 2
	Loïs G.	gr. 0/1



We wensen jullie alvast een fijne dag toe!

Tot slot wensen we u en jullie ook een fijne vakantie!



Hartelijke groet namens het team op de Burcht,

Bertine Folmer