



Bezoekadres:

**Oranjestraat 1a
5308 JW Aalst**

Postadres:

**Postbus 42
5306 ZG Brakel**

Contact:

T | **0418 671666**

@ | **info@school-deburcht.nl**

W | **www.school-deburcht.nl**

Onze nieuwsbrief verschijnt aan het einde van de maand en wordt verstrekt aan alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. De brief kunt u ook lezen op onze website.

Bij alle data die in deze brief genoemd worden, schrijven we 'Deo Volente', en dat betekent: **'Als de Heere het wil en wij zijn in leven, dan zullen we dit of dat doen.'**

Belangrijke data:

26-30 okt	Herfstvakantie
2-9 nov	Kruidnotenactie!
2 nov	GGD-spreekuur
4 nov	Hoofdluiscontrole
4 nov	Dankdag
9 nov	Bezoek peuters
23-24 nov	10-min-gespr gr 1-7
25 nov	Rapport-1
27 nov	Nieuwsbrief-4
30 nov	Adviesgesprek gr 8

Jij...

*Een zoektocht naar jezelf,
een zoektocht door dit leven
Ben je echt wel de moeite waard?
Heb je iets weg te geven?
Kun je iets betekenen
voor je medemens?
Of heb je daar de kracht niet voor
en lijd je zelf intens?
Een minderwaardigheidsgevoel
gekrenkt of lamgeslagen?
Ziekte, pijn of ander leed
je hebt het maar te dragen!
Je vindt jezelf niet goed genoeg
niet waardig of niet wijs?
Dan wordt het tijd om op te staan
ga op ontdekkingsreis!*

*Ontdek dat jij jezelf mag zijn
met fouten en gebreken.
Vergelijk je niet met wie dan ook
je bent uniek gebleken!*

*Want God heeft jou geschapen,
geschapen naar Zijn beeld.
Je kreeg van Hem talenten
en gaven toebedeeld.
Heb moed om er iets mee te doen
deel uit en je zult merken
hoe waardevol een mens kan zijn
een ander kan versterken!
Een luisterend oor, een schouderklop...
't Zijn kleine zonnestrallen
Waaruit Gods grote liefde blijkt
op mensen neer te dalen!
Hij geeft je kracht om door te gaan,
te werken op deez' aard.
Voor Hem ben jij bijzonder,
voor Hem ben jij 'goud waard'!*



Lees het bovenstaande gedicht maar rustig een paar keer door... En laat de tekst uw en jouw hart maar binnenkomen. In deze drukke tijd van digitale informatie, prikkels en steeds meer prestaties, vergeten we wel eens hoe belangrijk we als mensen voor elkaar zijn... want God gaf ons het leven hier op aarde om tot Zijn eer en voor elkaar te leven!

Personeel

Juf Evelien van Wijk heeft in groep 1 en 3 een nieuwtje verteld... en u hebt het misschien ook al gezien of gehoord?! Zij verwacht namelijk in het voorjaar een baby. We hopen dat het allemaal goed zal gaan met de zwangerschap en zullen u uiteraard informeren als we vervanging voor de werkzaamheden van Juf Evelien hebben geregeld.

Zendingsgeld 'zomer-herfst'

In de eerste periode van het schooljaar kon er € 289,19 gestort worden als totale opbrengst van het zendingsgeld. Dank jullie wel voor deze bijdrage voor onze 5 sponsorkinderen die wel helpen via Woord & Daad!



Wij zijn tegen pesten...

Als school willen we graag werken aan een fijne sfeer in de klas en op het plein. En pesten willen we tegengaan. Daarom hebben we op dinsdag 29 september jl. een medewerker van Chris ontvangen die in de groepen 4-8 een workshop heeft gedaan. Erg leuk en vooral leerzaam!

Emma en Jurre uit groep 4:

Pesten moet stoppen!

Je hebt er niets aan, het is stom voor degene die wordt gepest.

Als iemand 'stop' zegt, moet je stoppen met pesten.

Want pesten is niks!!!

Daniël en Rebecca uit groep 5:

De ochtend was heel leerzaam. Het is op een leuke manier uitgelegd. Het is goed dat het is uitgelegd, anders hadden we dingen niet geweten. Wij doen er aan mee dat het pesten moet gaan stoppen!!!

's Avonds was Erica van der Heijden opnieuw in ons midden voor een ouderavond. We mochten ruim 20 ouders verwelkomen... voor hen en voor de leerkrachten was het goed om rondom dit thema weer eens wat meer informatie te krijgen en te leren waarop we moeten letten als volwassenen!

Speelochtend Peuters&Kleuters

Op woensdag 30 september hebben de peuters en kleuters weer een ochtendje samen gespeeld in de sporthal. Bedankt voor alle hulp die ouders hebben geboden, want zonder uw hulp lukken zulke activiteiten echt niet!



Leesweek - 12-16 oktober 2015

In de leesweek zijn we met elkaar veel bezig geweest met boeken en (voor)lezen. We hopen dat dit bijgedragen heeft om meer plezier en interesse in boeken te krijgen!

Cultuur in de klas

Op donderdag 22 oktober zijn er culturele lessen rondom literatuur voor de leerlingen van groep 5-6 en groep 7-8 geweest. Hiervoor was Inge van Wijgerden, zij is schrijfster, te gast in deze groepen.

Ouderbijdrage 2015-2016

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een verzoek voor de jaarlijkse ouderbijdrage. Lees de brief even door en wij hopen vervolgens dat wij mogen rekenen op uw bijdrage. Het zou prettig zijn als u deze in de maand november zou willen voldoen.

Herfstvakantie

In de week van 26 t/m 30 oktober 2015 hebben we een weekje herfstvakantie.

GGD-spreekuur

Op maandag 2 november is Anneloes van Tintelen van de GGD weer op school voor het spreekuur. De leerlingen die ze graag even wil zien hebben hiervoor een uitnodiging gekregen!





Kruidnoten van ZOA... ZO000000 LEKKER!

Eén keer in de 2 jaar doen we mee met de kruidnotenactie waarvan de opbrengst voor ZOA Vluchtelingen zorg is. We weten uit ervaring dat de kruidnoten heerlijk zijn en dat het doel heel mooi is, daarom willen we met onze school graag een bijdrage leveren. Op maandagochtend 2 november 2015 zal Rosanne Kniep van ZOA een korte gastles geven en daarmee gaat de actie van start. Op maandag 9 november 2015 tellen we de hele bestelling op en gaan we de kruidnoten bij de kruidnotenbakker bestellen! Meer info volgt nog!

Hoofdluiscontrole

Op woensdag 4 november is er weer een hoofdluiscontrole!

Dankdag

En op woensdag 4 november is het ook dankdag. Dat is een dag waarop we even stil worden om God te danken voor Zijn zegen in het voedsel dat groeide op het land en het werk dat in de afgelopen periode weer gedaan kon worden. In alle groepen zullen we hieraan aandacht besteden. In ons dorp is er dan ook de mogelijkheid om een kerkdienst bij te wonen en daar dan ook de dank bij de Heere God te brengen. Weet je daar van harte welkom!

Bezoek van Olleke Bolleke!

De peuters van Olleke Bolleke zullen op maandag 9 november even naar onze school toe komen. Op de peuterspeelzaal en op de scholen werken we namelijk allemaal over hetzelfde thema, hetzelfde boek en leren eenzelfde liedje. Voor de onderlinge contacten vinden we dit bezoekje erg leuk!

Nog een 'Letterdoosje' thuis?

Er zijn kinderen (die ooit in groep 1-2) een letterdoosje mee naar huis hebben gekregen, zodat ze extra konden oefenen met de letters. Deze letterdoosjes horen dan in groep 3 weer ingeleverd te worden. Echter dat gaat wel eens mis en we missen op school zodoende een aantal letterdoosjes. De aanschaf van deze letterkaartjes is behoorlijk prijzig. Dus mocht u thuis nog zo'n doosje hebben en uw kind heeft dit doosje niet dit schooljaar van de juf gekregen, dan verzoeken we u om dit doosje alsnog in te leveren! Alvast bedankt hiervoor!

Gesprekken & Rapport-1

Op maandagavond 23 november en dinsdagmiddag 24 november hebben we weer de 10-minuten-gesprekken met alle ouders/verzorgers van leerlingen in groep 1 t/m 7. Voor de leerlingen (en ouders) van groep 8 is er op maandagavond 30 november een speciaal adviesgesprek gepland. Meer info volgt, maar we geven u alvast deze data door! Alle leerlingen zullen op woensdag 25 november hun rapport ontvangen.

Wie zijn er jarig in november?

De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. We wensen jullie een fijne dag en een gezond nieuw jaar toe!

- 10-11 Joris Klop (gr 2)
- 11-11 Randy Spiering (gr 6)
- 15-11 Milan van Delft (gr 5)
- 16-11 Damian de Fijter (gr 3)
- 23-11 Sam Millenaar (gr 3)
- 24-11 Maud de Haan (gr 6)
- 28-11 Merel van der Meijden (gr 5)



**'n Hartelijke groet,
ook van alle andere personeelsleden die aan onze school verbonden zijn,
Amerens van Kuilenburg
directeur**